

Vraag het aan Morya



Start vanuit liefde

“Als je te afhankelijk bent van anderen, te veel kijkt naar anderen, te veel vergelijkt, dan werkt dat verlamdend, omdat je dan niet weet op welke manier vooruit te gaan.

De manier van vooruitgaan is wel belangrijk, als je even kijkt naar hoe je gewoon bent te handelen en hoe je zou kunnen zijn wanneer je liefdevol bent.

Wanneer je vanuit liefde van start gaat, wanneer je begint met liefde, zal je een nieuw impuls geven aan je leven en het zal altijd goed zijn.

Liefde is niet mak en gehoorzaam en zoet. Liefde is geen sentiment. Liefde is in zichzelf sterk. Ze weet wat ze doet en ze weet waarom ze iets doet. Ze weet op welke manier vooruit te gaan, omdat ze de kennis heeft, omdat ze toont en samenbrengt wat uit alle richtingen komt. In liefde sta je sterk, omdat je op dat moment weet.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 11: ‘Wees open voor wat je diep in jezelf ervaart’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 200

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


